

Hemelvaart en pinksterfeest



2018

Inhoudsopgave

- Blz.3 Hemelvaart en pinksterfeest
- Blz.4 Dauwtrappen, aarde, lucht en wolken
- Blz.5 Programma Hemelvaartsdag
- Blz.6 Programma Pinksterfeest



Fotografie: Jeffrey Peters



Hemelvaart en pinksterfeest



We vierden samen het paasfeest 40 dagen geleden. Ruim 2000 jaar geleden stonden de discipelen op de top van de Olijfberg en Christus verschijnt voor de laatste keer voor hen. In de 40 dagen voor Hemelvaart hebben een aantal ontmoetingen tussen hen plaatsgevonden. Nu op Hemelvaartsdag wordt hij opgenomen door een wolk en zij zullen Hem niet meer zien.

Het Pinksterfeest vieren we, 10 dagen na Hemelvaart, 50 dagen na het paasfeest. De naam Pinksteren is afkomstig van het Griekse 'Pente Costes' wat 50^e dag betekent.

Het is het moment dat de Heilige Geest neerdaalde over de apostelen. Ze waren erg ontsteld over het verdwijnen van Christus, maar die dag kwam het besef over hen; we zien hem niet maar hij is niet weg, hij is in ons.

De uitstorting van de heilige geest kwam als een stormvloed, de wind gaat waaien, er ontstaat beweging en voor hun ogen daalden vlammen uit de hemel neer, op elk van hen, wakker geworden; vanaf dat moment konden de leerlingen alle talen spreken en verstaan, de Pinkstertaal. Er ontstaat beweging, vernieuwing en ontmoeting. Een prachtig beeld hiervan kunnen we zien in de glasvensters van onze 'Pinksterzaal'. Deze vensters volgen van links naar rechts de tekst van het pinksterfeest uit de 'handelingen der apostelen'.

Het paasfeest, Hemelvaart en het pinksterfeest zijn feesten die we in de lente vieren. Het zijn ook feesten die de meesten van ons inhoudelijk moeilijk kunnen begrijpen en vieren. Toch doen we elk jaar weer een dappere poging. Feesten van opstanding, verlangen, beweging, nieuw leven en ontmoetingen.

Feesten waarin we buiten willen zijn, feesten in de tijd waarin we ons verlangend oprichten naar de voorjaarszon. We zien de opstanding in de natuur om ons heen. We ervaren ook de vergankelijkheid van de weelderige en geurende bloesems in de bomen. De boom laat haar bloesems los en meevoeren met de wind. De paden worden bedekt met een tapijt van haar zacht gekleurde bloesems. Een treurig afscheid van haar pracht. Hiermee maakt zij ons getuigen van afscheid, sterven en loslaten. Maar ook door los te laten, haar bloesems te laten gaan, maakt zij ruimte. En daarmee droeg zij zorg voor het prille begin van de ontwikkeling en het dragen van haar vruchten. Eenmaal gerijpt zal zij eens ook haar vruchten loslaten en schenken. Een geschenk met het diep verborgen wonder het nieuwe zaad. Een nieuw begin.

Als we om ons heen kijken is er veel activiteit in de lucht, jonge vogels vliegen uit. En het stuifmeel overal in de lucht, dwarrelend, geleid door de wind, zoekend naar een plek om neer te dalen. We zien de insecten zoals de bijen en de vlinders die zo hard aan het werk zijn. Zie bijvoorbeeld de hommelt actief aan het werk, met zijn dicht behaarde lijf net iets te groot voor menig bloemkelkje. De bloemsteel maakt daarbij een ferme buiging richting de aarde en geeft de hommelt wat hij nodig heeft. De hommelt neemt zijn voeding en draagt ondertussen zorg voor de aarde. Hij zorgt voor bestuiving. Een bijzonder belangrijke taak want zonder bestuiving zal er geen voortplanting zijn.



Dauwtrappen, aarde, lucht en wolken

Als de lente aanbreekt en de zon in kracht toeneemt en de lucht verwarmd, ontdooien de beken en rivieren, het water gaat weer stromen. De warmte van de zon brengt water en lucht in beweging. Het stromende water verdampt, stijgt op naar de hemel en vormt een wolk. De wolk is gevuld met lucht en water. De wolk daalt als dauw en regen terug naar de aarde. De sapstromen in de planten zijn op gang gekomen, de aarde gaat weer geuren. We kunnen in deze tijd van het jaar kijken naar de hemel met de prachtige wolkenpartijen. De wolken die in beweging zijn, van vorm veranderen. Zonder deze wolken zou er woestijn zijn, geen leven, de zon met al haar kracht zou het leven verbranden. Lucht is ongrijpbaar, we kunnen lucht niet zien maar is wel van levensbelang. Lucht is overal, lucht vult een tussenruimte, zonder lucht zouden we niet kunnen leven. De lucht is de plek tussen hemel en aarde. Wanneer we gaan dauwtrappen op de vroege ochtend, in deze tijd van het jaar als de natuur bezig is te ontwaken, dan lijkt het alsof hemel en aarde samen komen en in elkaar overgaan. De laaghangende grote witte wolken en de aarde lijken elkaar te kussen, een beeld voor de verbinding, het huwelijk tussen hemel en aarde.

De wolken kunnen we zien maar hoe dichterbij we komen hoe minder zichtbaar deze zijn. Tijdens het dauwtrappen kunnen we ervaren dat de dingen er zo vroeg in de ochtend heel anders uitzien dan later op de dag. Zijn je zintuigen op dit ongewone tijdstip scherper dan anders? Maar misschien laat je door het ongewone en vroege tijdstip ook eerder je vaste voorstellingen los over hoe de dingen er volgens jou uit horen te zien. We houden al snel onze eerste waarneming vast en vellen ons snelle oordeel. Die gewone werkelijkheid met andere ogen zien of beleven zonder oordeel, dat lukt vaak niet zomaar. Het vraagt bewustwording en bewustzijn vanuit onze eigen innerlijke activiteit en ontmoetingen. We kunnen onszelf hiervan bewust worden.

Lucht is ook de ruimte tussen mensen waarin de ontmoeting plaatsvindt. We kunnen oefenen in het onbevooroordeeld zijn in de ontmoeting met elkaar en met alles in en om ons heen. Wie weet komen er kleine momenten waarop je denkt, 'hé, zo heb ik dat nooit bekeken' of gezien. Of je ziet ineens iets wat je voorheen niet zag. Je kunt ineens op een klein moment 'de Geest' krijgen, er gaat je een lichtje op. Dit zijn kleine feestjes die een kleine kiem kunnen leggen om ooit samen in gelijkheid en onvoorwaardelijke liefde te leven.

Het Pinksterfeest, een feest van vernieuwing, licht, lucht, kleur, vogels, bloemen en bovenal ontmoetingen en de taal van de liefde.



Een klein Pinksterfeestje

Die momenten dat je even 'de geest krijgt'. Ineens zie je iets, wat je tot dan toe niet zag. Ineens wordt je iets duidelijk.

Welke 2 dieren zie je...



Programma



Hemelvaartsdag donderdag 10 mei

Dauwtrappen o.l.v. Pascale Portier circuit 4
07.45 uur verzamelen bij de zonnewijzer voor het Pinksterhuis.

08.00 uur vertrek vanaf de zonnewijzer.
Mensen die wat minder mobiel zijn kunnen besluiten als groep zelf een wandeling over het terrein te maken.

08.45 uur wordt de bel geluid.

09.00 uur Bronlaakdienst door bewoners en medewerkers, op het grasveld voor het Grote Huis.

Na de dienst gaan we hier samen picknicken, elk huis zorgt voor zijn eigen feestelijk ontbijt. Breng bellenblaas mee als je wil bellenblazen. Bij slecht weer zal helaas de picknick niet kunnen doorgaan en ontbijten we in de eigen woonhuizen.



Programma

Eerste Pinksterdag zondag 20 mei

10:30 Offerhandeling

Na het koffiedrinken, zullen we buiten achter het Pinksterhuis gaan volksdansen o.l.v. Ute Hensler.

Tweede Pinksterdag maandag 21 mei

Open Dag Bronlaak, zie t.z.t klokje 'Open Dag Bronlaak'

Laten we er samen
een rijk Hemelvaart en pinksterfeest van maken



Tanca Boot, namens de Jaarfeestengroep

