



De toverhazelaar

Maria Lichtmis en carnaval

2021

Maria lichtmis

Met Maria Lichtmis op dinsdag 2 februari sluiten we de grote Kersttijd af.

Veertig dagen voor kerst, met Sint-Maarten brachten we het licht met onze lantaarns naar binnen. Met Maria Lichtmis, veertig dagen na kerst, brengen we het licht van binnen weer naar buiten.

Het is koud buiten maar langzaam kunnen we het sterker wordende daglicht ervaren. Het licht komt terug. De aarde ontwaakt.

Februari komt van het Latijnse februare, wat 'reinigen' betekent. En als na al die donkere dagen de lentekriebels weer beginnen op te borrelen, is het voor veel mensen tijd voor het grote opruimen en het luchten van huis en haard. Zo houden wij ons eigen reinigingsritueel met een grote schoonmaak.

En ondertussen kijken we de bloembollen uit de grond. Hier en der piepen er al groene sprietjes en sneeuwkllokjes uit de donkere aarde.

De sapstromen in de natuur komen weer zichtbaar op gang en in de aarde is volop beweging. Hier wordt hard gewerkt om de aarde weer zichtbaar tot leven te brengen. De lente is in aantocht. De hazelaar is in bloei.



Het is weer tijd voor wortelen en groeien, plannen en bloeien.
Laten we het vroege voorjaar begroeten.

Met warme groet Tanca Boot

Dinsdag 2 februari

De spiraal bij het Pinksterhuis met walnoten-drijfkaarsjes

De restjes van de kaarsen die we in de lichtfeesten periode tussen Sint-Maarten en Maria Lichtmis hebben gebrand de afgelopen 2 jaar, zijn opgespaard.

We smolten ze om en vulden walnootdoppen met de gesmolten was.



Midden in deze grote spiraal op het grasveld bij het terras van ons Pinksterhuis heeft de prachtige kerstboom plaatsgemaakt voor grote schalen met water.

Helemaal aan het begin van de spiraal staat op deze dag een doosje met de walnotendrijfkaarsjes.

Voor wie dat graag wil kan de spiraal nog eens lopen en daar in het midden een kaarsje op het water laten dobberen in het water.

Het water als het symbool van de aardse levenskracht. Moeder aarde die het nieuwe licht draagt en moeder Maria als beeld van verzoening, reiniging en draagster van het licht.



Zelf walnotendrijfkaarsjes maken

Nodig: restjes kaarsen, walnoten, leeg blik, lontje eventueel met aluminium voetje, mesje, lege eierdoos.

Maak de walnoten voorzichtig open.

Als je met een scherp mesje in de achterkant van de walnoot prikt en voorzichtig wrikt, breekt de walnoot precies door de helft open.

Haal het nootje eruit en bewaar ze voor de pannenkoeken.

Zet het lege blik met daarin de restjes kaars in een pan met kokend water en verwarm tot alles gesmolten is.

Zet de walnootdoppen vast in de lege eierdoos.

Doe een lontje in een halve, lege walnootdop en giet het kaarsvet er vervolgens voorzichtig in. Laat het kaarsvet goed uitharden.

Luister, de aarde is wakker. En wij?
Luister, de aarde is wakker. En jij?
Luister, de sappen gaan stromen. En wij?
Luister, de sappen gaan stromen. En jij?

Luister, het zaad wil weer kiemen dit jaar
Wij kunnen helpen met klank en gebaar
Zie hoe Maria het licht voor ons hoedt
Aarde en Jonkvrouw, wees nu gegroet!

Maria Lichtmis, pannenkoekenfeest

De Kelten vierden in vroegere tijden al het lengen van de dagen, vruchtbaarheid en wedergeboorte; de lente. De lente waarin de zon in kracht toeneemt en de aarde weer zal verwarmen. De lente waarin nieuw leven ontwaakt. De Kelten bakten platte, ronde broden die symbool stonden voor de zon.

Zo zouden ook warme, ronde, goudgele pannenkoeken een verwijzing kunnen zijn naar de toenemende kracht, vorm en kleur van de zon.

Pannenkoeken zo rond en goudgeel als de zon waar we zo naar verlangen.

Basisbeslag voor 8 pannenkoeken

Benodigdheden

250 gr bloem
2 eieren
½ liter melk
zout
boter



Bereiding

Klop de eieren met zout los.

Roer dan de bloem er beetje voor beetje door en een gedeelte van de melk.

Roer net zolang tot alle klontjes zijn verdwenen.

Giet daarna de rest van de melk erbij.

Laat het beslag even rusten.

Verwarm een klontje boter in de koekenpan en giet er een opscheplepel beslag in en laat het uitvloeien. Wacht tot het beslag overal droog is en keer op dat moment de pannenkoek. Bak de pannenkoeken aan beide kanten goudgeel als de zon.

Pannenkoeken met appeltjes, rozijnen, spek, kaas enz. Wat vind jij lekker?

Waarom de sneeuw het sneeuwkllokje geen kwaad doet

Een verhaal over hoe de sneeuw aan zijn kleur komt.

Toen de aarde werd geschapen, had alles een kleur, behalve de sneeuw. De aarde was bruin, het gras groen, de rozen rood, de hemel blauw en de zon was van goud. Alleen voor de sneeuw bleef er geen kleur over.

De arme sneeuw besloot om aan één van de anderen een beetje kleur te vragen.

Eerst ging hij naar de aarde: "aarde, mag ik een beetje van jouw bruine kleur?" Maar de aarde sliep en antwoordde niet.

Daarna ging de sneeuw naar het gras en vroeg: "Gras, mag ik een beetje van jouw groene kleur?" Maar het gras was gierig en deed alsof het niets gehoord had.

Toen ging de sneeuw naar de roos en smeekte: "roosje, alsjeblieft, geef mij een beetje van jouw rode kleur." Maar de roos was erg verwaand en draaide zijn hoofd af.

De sneeuw probeerde het bij de hemel en riep: "Hemel, mag ik een beetje van jouw blauwe kleur?" Maar de hemel was veel te ver weg en hoorde de sneeuw niet.

En zo moest de sneeuw weer verder en vroeg aan de zon: "zon, mag ik een beetje van jouw gouden kleur?" Maar de zon had het veel te druk met schijnen en had geen tijd om te antwoorden.

De sneeuw was hierover zeer ontstemd en wilde zich in de lente alleen maar terug trekken als hij een kleur kreeg. Uit protest smolt de sneeuw niet in het voorjaar en bleven de bossen en landerijen bedekt onder een dik pak doorzichtige sneeuw. Het eten voor de dieren was onbereikbaar. De dieren leden honger en de planten konden niet groeien.

De sneeuw vroeg nogmaals aan de planten of zij hun kleur wilde delen, maar deze weigerden mee te werken. De gele katjes van de hazelaar wilde het zachte geel niet afstaan. Ook de duindoorn weigerde de oranjekleur van zijn bessen te geven.

Een kleine tere bloem zag dit allemaal aan en kreeg medelijden met de sneeuw. Toen de kleurloze sneeuw aan het uitrusten was van de laatste sneeuwstorm, riep de bloem: "Sneeuw, luister, als je mijn witte kleur mooi vindt, mag je die wel hebben." De sneeuw vond het wit prachtig!

En zo nam de sneeuw een beetje van de witte kleur van de bloem en vanaf dat ogenblik was de sneeuw wit.

En hij was zo geroerd door het aanbod van de kleine bloem dat hij besloot dat dit klokje als enige bloem in de sneeuw mocht bloeien.

De hele natuur was blij en het tere bloempje aan de rand van het bos werd sindsdien 'sneeuwkllokje' genoemd, want het is het enige bloempje, dat van de sneeuw geen last heeft.



En ook de mensen houden van deze kleine winterplant, want als de sneeuwkllokjes gaan bloeien in januari en februari, weten de mensen dat het voorjaar echt weer in aantocht is.



Zaterdag 13 februari, 'Peelslinkercarnaval anders'

Het is februari, het einde van de winter is in zicht. De zon stijgt en krijgt meer kracht, de sapstromen in en om de aarde komen zichtbaar op gang. Carnaval vieren wij in de overgangperiode van winter naar lente. Waarbij we net als de natuur om ons heen in beweging proberen te komen en wellicht de op dat moment nog hele prille lente mogen begroeten.

Bij ons hier op Bronlaak beginnen de gezamenlijke voorbereidingen voor ons carnaval, eind november, een aantal maanden voor ons carnavalsfeest. De nadruk ligt hierbij, net als op vele plaatsen ter wereld om gezamenlijk uiteindelijk elk jaar weer tot een prachtig gemeenschapsfeest te komen. Bij ons op Bronlaak is dat ons eigen 'Peelslinkers carnaval'.

Op vele plaatsen in de wereld om ons heen zal carnaval dit jaar anders gevierd gaan worden. Ook wij als Peelslinkers vieren dit jaar carnaval anders dan andere jaren. Er zal geen smartlappenavond zijn, geen receptie en ook het Prinsenbal zal er dit jaar niet zijn. Hoewel deze voor ons belangrijke elementen van ons Peelslinkerscarnaval dit jaar niet door zullen gaan, kunnen we wel zelf kijken samen met onze huisgenoten of we in onze huizen en tuintjes het gevoel van carnaval een beetje kunnen beleven.

Jullie ontvangen vóór 11 februari een DVD of op aanvraag een USB Stick met een fotocompilatie van een aantal jaren Peelslinkerscarnaval die jullie in huis kunnen bekijken. Als je i.p.v. een DVD, een USB-stick nodig hebt kun je dit **vóór dinsdag 9 februari per mail doorgeven** via Bronlaak.Foyer@deseizoenen.org

Ook ontvangen jullie het Peelslinkerscarnavalsboekje. We hopen dat dit boekje met vele foto's hier een bijdrage aan het carnavalsgevoel zal leveren.

Hierbij willen we Jeffrey Peters hartelijk bedanken voor het meewerken aan de vormgeving van dit boekje.

Natuurlijk zullen de worstenbroodjes niet ontbreken op deze dag. Deze zullen op **vrijdag 12 februari** samen met de Halm-bestelling via de boodschappenkrat geleverd worden.

Ideeën om te doen in de huizen;

Ongetwijfeld zullen er mensen zijn die hun woonhuis graag willen versieren of zich willen verkleden.

Maskers maken.

Je zou samen in huis naar carnavalsmuziek kunnen luisteren.

De DVD luisteren en bekijken.

Een carnavalsmaaltijd kunnen bereiden. Mooi versierde koekjes bakken.

Samen herinneringen ophalen aan carnaval of bedenken hoe carnaval er misschien volgend jaar uit moet zien.

Of een wandeling maken en kijken en ruiken of je de prille lente, het nieuwe begin al kan ontdekken en begroeten.

Met warme groet Tanca Boot

