

De Bronlaaker

Wintereditie 2025

thema
REIZEN
vanuit je stoel



DE SEIZOENEN

Bronlaak

OPROEP!!!

Waarom staat er niet in dat ... zijn jubileum heeft gevierd?
Waarom hebben jullie niet geschreven over...? Er is zoveel te vertellen en te delen, en via de sociale media kun je ook allerlei berichten lezen, de Bronlaaker is niet een enige bron.

De redactie is misschien wel een grote groep, maar dat wil niet zeggen dat ze alles weten en dat we alles delen. De inhoud van de Bronlaaker is niet alleen van de redactie. De Bronlaaker is voor iedereen en van elke Bronlaaker.

Dus als je iets wilt delen, stuur dan kopij naar
bronlaak.redactie@deseizoenen.org

Alle kopij wordt serieus bekeken.

Zo kunnen we samen mooie Bronlaakers maken.



Foto op de voorkant

Een schilderij van Liane Collot d'Herbois, een kunstenaar en schildertherapeute. Ita Wegman nodigde haar uit om in Dornach te komen om helende schilderijen te maken.

Liane bestudeerde licht, donker, kleur en hun toepassing in kunst en therapie. Op Hypericum hangt een schilderij van Parcival van haar hand.

Voorwoord

Reizen was ook het thema in de zomer en nu weer??

Ja, in de zomer stond de zon hoog en wij waren graag buiten, we gingen misschien wel op reis naar verre vreemde oorden. We waren naar buiten gericht, we sprongen over het vuur een nieuw Sint Jans jaar in.

Nu is het donker, de zon staat laag en de dagen zijn kort. We gaan weer op reis, vanuit onze stoel bij de kachel. We gaan op reis naar binnen. We gaan op zoek naar ons eigen vuurtje. We warmen ons bij de kachel en delen verhalen. We herinneren ons het afgelopen jaar; wat hebben we allemaal meegemaakt, wie hebben we ontmoet, wat hebben we geleerd, waar worden we blij van? Misschien heb je een fotoboek op schoot en kijk je naar foto's van de afgelopen zomervakantie. Misschien leest iemand een mooi verhaal voor. We doen een spelletje aan tafel.

In de kerstboom branden lichtjes en samen kijken we uit naar Oud en Nieuw en starten we samen een nieuw kalenderjaar. Heb je goede voornemens voor 2026? Wat zijn jouw plannen voor het nieuwe jaar? Wie kan je daarbij helpen?

Laten we samen de feestdagen warm en gezellig vieren en laten we van 2026 weer een mooi jaar maken.

Veel plezier met deze wintereditie van de Bronlaaker!
En deel het blad met anderen.

De redactie

Echte Boeken Lezen Is Mijn Redding

Ik ben dol op lezen, maar ik ben ook dol op de telefoon en de computer.

Het is heel belangrijk dat ik lezen zonder scherm als hobby heb.

Anders zat ik de hele tijd achter het scherm.

Ik lees ook meestal een boek in de pauze en voor ik ga slapen of lekker buiten met mooi weer.

Ik lees heel veel verschillende boeken, alles als het maar niet eng is.

Ik ben ook dol op reisverhalen, lekker met andermans avonturen meegenieten.

Ik ben heel blij dat er de bieb en mini biebs bestaan. Dan kan ik de boeken teruggeven, want mijn huis is te klein om alle boeken te bewaren die ik ooit gelezen heb.

En een van mijn beste vriendinnen heb ik door de boeken leren kennen.

Mijn vriendin Hilda verkocht boeken voor het goede doel, hulp voor een jongen met een beperking in Afrika en zij verkocht boeken van Yasmin Verschure.

Die boeken vond ik superleuk en interessant.

Het zijn boeken waarin spiritualiteit met reisverhalen gecombineerd worden.

Dat vind ik reuze interessant en leerzaam. Ik heb bij Hilda al de boeken van Yasmin gekocht.

Omdat ik die boeken zo goed vond heb ik contact gezocht met Yasmin. Toen hebben we ongeveer een jaar of half jaar geappt, gefacebookt en gebeld, en toen mocht ik bij haar op bezoek komen. Sindsdien is ze één van mijn beste vriendinnen.

Hopelijk geniet jij net zoveel van boeken als ik.

Groetjes,

Gina



Als ik een auto had...

Als ik een rijbewijs en auto zou hebben...

Ik zou dan gaan reizen en zelf naar mijn werk rijden. Ik zou dan naar het PSV stadion kunnen rijden of naar Cuijk of Boxmeer.

Tijdens onze vakantie heb ik op Center Parcs terrein zelfs geoefend om te sturen. Dit was grappig, ik had het nog nooit gedaan. Wel even wennen om de bus op de weg te houden. Mijn armen werden snel vermoeid.

Ik zou naar mijn ouders en familie kunnen rijden. Dan zou ik niet meer met de taxi hoeven te gaan. Ook zou ik wel met mijn vriend Alexander willen toeren. Dat zou heel leuk zijn. Ik wil een auto die gewoon automatisch opgeladen wordt, eentje die geen benzine nodig heeft.

Ik zou een ruime auto willen waar zeker vier mensen in kunnen. Ik zou niet graag in een file willen rijden, dat lijkt mij saai. In mijn auto wil ik wel een CD-speler met goede speakers erin zodat ik lekker kan genieten van muziek tijdens het rijden. **(Maaike)**

..... ik mag helemaal niet rijden, dan mag ik niet aan het stuur. **(Twan)**

.... Ik zou de auto verkopen, omdat ik geen auto magen rijden. Het geld zou ik op de bank zetten. (En dan?) Dan wordt het alsmaar meer geld. (En dan?) Dan wordt het alsmaar meer. (En wat zou je dan met al dat geld gaan doen?) Dan heb ik gewoon heel veel geld. **(Stijn F.)**

... ik zou op vakantie gaan naar een heel ver land. Ik zou lekker veel kilometers maken. **(Willem)**

... zou ik graag uiteten gaan, naar allemaal verschillende mooie restaurantjes – en op vakantie gaan, bijvoorbeeld naar Spanje en ik zou een hoop pretparken willen bezoeken. **(Lisbeth)**

... De mooiste auto van James Bond is de Ashton Martin V8 **(Maarten)**

... ik heb een auto!

Daar heb ik voor gespaard en die heb ik zelf gekocht. Mijn auto heet Beppie, een meisjesnaam voor een mooi autootje, een meisjesauto. Ik zit altijd voorin, maar nooit achter het stuur. Ik heb geen rijbewijs, dus ik zal niet sturen. Ik ga op pad met begeleiding of met familie.

Ik ga met de auto weg als het nodig is of voor de gezelligheid. Soms moet ik naar het ziekenhuis, maar ik rijd liever voor de gezelligheid, naar familie of vrienden of naar Zeeland. Dan neem ik de detector mee en ga op zoek naar schatten in het zand op het strand.

Als ik een miljoen zou vinden, dan koop ik een Porsche Cayenne, dat vind ik de allermooiste auto. **(Arjen d. H.)**

... ik heb een auto èn een rijbewijs

Ik kan zelf naar mijn papa en mama rijden en bij mijn broer op bezoek gaan. Ik rijd ook naar mijn voetbalclub in Heijen. Vroeger reed ik ook naar NEC, toen ik daar nog een seizoenskaart voor had. **(Marco)**



Landschappen in IJsland



Ik ben Wendy en ik werk al 3 jaar op de Potterij. In de toekomst ga ik op het terrein van Bronlaak wonen. Ik vind het erg fijn op Bronlaak en heb al leuke contacten opgebouwd. Ik heb veel hobby's, ik teken graag en ben graag bezig met polymeer klei, maar mijn grootste hobby is fotograferen, voornamelijk landschappen in Nederland.

Mijn grootste wens was om een keer het landschap in IJsland te fotograferen. Afgelopen september kwam deze droom uit. Ik heb samen met mijn ouders een reis naar IJsland gemaakt om daar de hele week te fotograferen.

Het landschap in IJsland is erg mooi en gevarieerd van gletsjers, watervallen tot zwarte stranden.

Jokulsarlon is een Gletsjermeer waar allemaal ijsblokken drijven die van daaruit naar Diamond beach drijven en weer aan strand komen en dan lijkt het alsof het strand vol met diamanten ligt. Vandaar de naam Diamond Beach. Toen we aan het fotograferen waren was het aan de overkant van het meer al flink aan het donderen, er hingen dreigende wolken maar daardoor hadden we erg mooi licht. Ook was het best koud die avond.

De Skogafoss waterval was ook een van de locaties die ik graag wilde fotograferen. We hadden de wekker gezet om 05.15 uur, hadden een boterham gegeten en toen zijn we aangereden. Toen we er aankwamen was het aan het regenen en was het helemaal bewolkt, maar zelfs met dit weer kan het erg mooi zijn in de

natuur. Dus regenpak aan, regenhoes om de camera, poetsdoekjes mee en fotograferen maar!

We hebben een hele fijne week gehad. We hebben veel locaties bezocht, soms moesten we in de regen fotograferen en soms hadden we een prachtig gekleurde zonsopkomst. Eigenlijk is het daar altijd mooi, in verschillende omstandigheden. Binnenkort mag ik een expositie houden in de Foyer met mijn foto's van IJsland.

De foto's staan ook op mijn website, voor degene die een kijkje willen nemen: www.wendyfotografie.nl

Groetjes,
Wendy Nooijen





Interview met Marcita Betorina

Na de zomerstop werd meteen de nieuwe locatiedirecteur uitgenodigd om kennis te maken. Voor zo'n ontmoeting worden vragen voorbereid en zonder schroom wordt veel uitgewisseld. In het eerste rondje vertelde Marcita dat ze het heel leuk vindt op Bronlaak. Ze heeft een warme ontvangst ervaren, fijne mensen om mee te werken en ze gaat hier nog veel leren. Ze is volop bezig om iedereen te leren kennen, te leren wat iedereen doet en wat mensen belangrijk vinden, en hoe we op Bronlaak goed kunnen samenwerken. Ze wil van alles van de redactieleden weten, maar eerst zal ze wat vragen moeten beantwoorden...

1 Heeft u huisdieren? Toen ik jong was hadden we thuis honden; een witte Malteser en een zwarte labrador. Nu heb ik geen huisdieren. Ik woon alleen en ben veel aan het werk en van huis, dus dan heb ik geen tijd en energie meer om lang met de hond te gaan wandelen. Misschien zou ik ooit wel weer eens een hond willen hebben. Dan kies ik voor een leuke labradoedel, die verhaart niet zo, dan hoef ik minder te stofzuigen, want ik ben wel van gemak.

2 Wat heeft u hiervoor gedaan? Na school werkte ik in de jeugdzorg op groepen met jeugd van 14 tot 18 jaar. Daarna werkte ik bij welzijnsorganisaties in wijken en bij scholen als manager.

3 Hoe jong bent u? Op 16 oktober word ik 42 jaar. Dat is in dezelfde verjaardagsmaand als Bronlaak.

4 Wat zijn uw hobby's? Koken, lezen, met vriendinnen afspreken, thuis samen eten en spelletjes doen met familie. -Maaïke laat een foto zien van een groot diamond painting die zij heeft gemaakt.- Dat kan ik niet hoor, met een nichtje knutsel ik dat wel eens, maar dan niet zo'n groot schilderij.

*** houdt u van James Bond?** Daar heb ik niet zo veel van gezien. Skyfall vond ik mooi.

5 Welke muziek luistert u graag? Dansmuziek en top 40 muziek en salsa (mijn papa komt van Curaçao).

6 Waar komt u vandaan? Uit Helmond. Mijn vader komt van Curaçao en mijn moeder uit Indonesië, zij hebben elkaar in Nederland ontmoet.

*** Wat is uw favoriete vakantieland?** Een land waar het lekker warm is, bijvoorbeeld Griekenland. Ook Curaçao, omdat ik daar familie kan bezoeken.

7 Speelt u zelf muziek? Jammer genoeg niet, dat heb ik (nog) niet geleerd.

8 Wat doet u aan met carnaval? Mmm? Mijn vrienden gaan altijd naar carnaval zonder mij, ik ben niet echt een carnavalsvierder. Dat zal ik op Bronlaak gaan leren vieren, dus als jullie advies hebben ... Carnaval wordt een nieuwe kennismaking, want Marcita heeft natuurlijk een rol bij de sleuteloverdracht en tips mag je doorgeven.

9 wat zou u doen met een miljoen? Woow, dat is veel geld; verschillende dingen, zoals een gepast Bronlaakverjaardagsfeest in oktober met voor ieder wat wils, een goed doel steunen (bijvoorbeeld schoolspullen voor arme families), op reis naar familie in Curaçao en ... misschien toch die hond...

10 Wat wenst u Bronlaak toe? Ik wens dat alle Bronlakers en bezoeker met elkaar en voor elkaar kunnen zorgen, elkaar steunen en samen een fijne tijd hebben. Wat zijn jullie wensen waar ik misschien iets mee kan doen? Onder andere volière moet blijven en zorgen voor de Wando zodat pensionado's een goede plek hebben om uit te rusten. Als je nog iets bedenkt mag je dat altijd vragen, doorgeven of mailen.....

Dank je wel voor het prettige gesprek en we ontmoeten elkaar vast weer snel, want Marcita houdt meer van werken met mensen dan op kantoor bij de computer.



Feestbeesten

Hier zie je feestbeesten uit de afgelopen periode; jubilarissen Jan en William, hockeykampioen, op excursie is feestje, Avalon/Belakane Smartlapwinnaar. Als je ook wilt delen in feestelijke gebeurtenissen stuur dan je foto naar bronlaak.redactie@deseizoenen.org





Vakantie Verbinding



Wij van de Verbinding waren in september op vakantie vlakbij Eindhoven. Wij verbleven in twee leuke huisjes op Center Parcs Kempervennen. De huisjes hadden we gezellig ingericht. We zijn naar de Game-hal geweest, op de familie schommel gezeten en lekker gewandeld op het mooie terrein. Ik hou niet van zwemmen, maar huisgenoten hebben veel gebruik gemaakt van het grote zwembad.

Op zaterdag zijn we met ons allen naar Eindhoven geweest. Eerst naar de grote Catharina Kerk in het centrum. Vandaar naar de markt geweest en gezellig wat gedronken op een terras. Natuurlijk ook naar het PSV stadion gelopen – dit was echt leuk om te zien. Ik was er nog nooit geweest.



Zondagavond had ik nog wat prijzen gewonnen met de Bingo. Gelukkig nog wat Diamond Painting kaarten gewonnen want daar werk ik mezelf snel doorheen. We hebben met ons allen die avond ook veel lol gehad met karaoke zingen in ons huisje. De volle maan was schitterend die avond.

Maandag een zonnige, volle dag gehad bij de Efteling. Mijn ouders hadden ons daarna uitgenodigd om met ons allen te komen eten. Wat hebben we gesmuld! Tijd gaat snel als je op vakantie bent. Winkelen, BBQ, bowlen, uiteten, gezellig samen spelletjes spelen en natuurlijk veel kopjes theedrinken.

Maaike

Hockey



Ik schrijf over hockey. We werden kampioen. Heel blij! Het was top en een leuke dag. Het was spannend in de laatste minuten. Maar de doelpunten kwamen. Tim, Malon, Thomas en Mike kwamen ook kijken op zaterdag. Dat was leuk. Van deze leuke dag kwam een eerste groepje met foto in de krant. Ook zondag was leuk. Er was een huldiging. We kregen een schaal. Zo waren we toch kampioen!!

Groetjes, van G-team Boxmeer en Lindi

Vakantie Regenboog

Beste Bronlakers.

Hier komt een verslag van de vakantie van Regenboog.

Wij zijn vrijdag 13 juni vertrokken naar Gravenzande.

Dat is een plaatsje aan zee, om 10.00 u gingen we met de Bronlaakbus.

Wij zaten in een huisje in de vorm van een boot.

Ik had een slaapkamer alleen.

Zaterdag zijn we naar Madurodam geweest, daar zagen we huisjes in het klein.

Zondag gingen we naar Corpus, een museum over het menselijk lichaam.

We zijn ook wezen uiteten op het park en een keer aan het strand. Pizza's gegeten.

En bij het huisje ge-BBQ-ed.

We hadden veel plezier met elkaar en dat wilde ik jullie laten weten.

Groetjes,

Michel Faber



Vakantie Disneyland

Het was heel leuk om naar Disney te gaan. Dag 1: naar Den Bosch om op de bus te stappen.

Heel gezellig gehad. Naar hotel BB, uitstappen, koffer naar kamer en daarna naar Disneypark.

Heel veel mooie dingen, wat een gezellige boel, samen iets drinken, ook rust pakken en daarna

naar bed. Dag 2: uitslapen en weer naar het park. Veel dingen zien: Peter Pan, Pinokkio, musical Frozen. Ook het studiopark was mooi en was een gezellige topdag. Dag 3: uitslapen, ontbijt en daarna uit het hotel. In de bus paar keer een pauze en weer terug in Den Bosch. Vader kwam Tom ophalen en ook mijn ouders kwamen mij ophalen.

Groetjes,

Lindi



Over mijn Vaar-Vakantie met Zonnebloem

Eerder maakte Stijn met zijn moeder een reis met de Zonnebloem over de Rijn in Duitsland. Dat was zo goed bevallen dat ze opnieuw met de Zonnebloem op reis wilden. Helaas moesten ze daar door een aanvaring wat langer op wachten. Maar toen er een plekje vrijkwam zeiden te natuurlijk meteen "Ja!" Helaas kon vader niet mee, omdat er maar één begeleider mee mag.

Het was een hele mooie boot met wel 4 dekken: het zonedek, het salondek, het hoofdek en het onderdek. We werden enorm verwend met heerlijk ontbijtjes, vorstelijke lunches en koninklijke diners.

Overdag legde de boot aan in een mooie haven konden we een stad bezoeken. Zo gingen we naar Lelystad; het winkelcentrum is een imitatie van een vestingsstad, compleet met stadsmuur, 3 stadspoorten, maar voor Stijn vooral ook een behaaglijke plek om van koffie met appeltaart te genieten.

Varen over het IJsselmeer en naar Makkum; een dorp in Friesland met slechts 3500 inwoners en vooral bekend van het Makkums aardewerk. Het is een mooi watersportplaats met een historisch centrum. 's Avonds genoten we van muziek, veel bekende liedjes, de zaal zong en bewoog mee.

Ook bezochten we Medemblik, een stad met veel historische gevels. De stad telt meer dan 80 rijksmonumenten.

En we wandelden door Hoorn. Dit noemt men ook wel in één woord een "plaatje". Hoorn heeft een sfeervolle binnenhaven, waar vissers in de weer zijn met hun netten, er is een keur aan winkeltjes en knusse cafeetjes.

Ook de laatste avond weer een GALADINER. Lekker, verfijnd en prachtige sfeer. Zomaar wat aandacht, een woord, een gebaar, simpelweg een beetje lief zijn voor elkaar en daarbij zalig eten.

Al die bezoeken aan de wal zijn super, maar het leven op de boot is het fijnst. Maar jammer genoeg komt ook de tijd om de koffers in te pakken en de terugreis naar Boxmeer te maken. Eén ding is zeker, volgend jaar gaan we met genoeg met de Zonnebloem vaarreis mee en dan wil Stijn naar België.

Stichting Vrienden van Bronlaak

De Vrienden van Bronlaak hebben geholpen bij de nieuwe kaasklimaatruimte. De stichting financierde de vloer, stellingen, pekelpaden en de rekken. Het geheel is vol in bedrijf en de zuivelaars zijn er superblij mee.

De Stichting Vrienden van Bronlaak maakt het mogelijk dat alle bewoners een papieren versie ontvangen van de Bronlaaker.

De stichting heeft geen winstoogmerk.
Voor meer informatie verwijzen wij graag naar <http://www.vriendenvanbronlaak.nl/>



Contact?

Hallo,

Mijn naam is Annette.

Ik woon op Ard Lea ik heb verkering met Isidro al bijna 9 jaar. Ik woon 39 jaar op Bronlaak en dat gaat goed, ik werk bij de zuivel en bij Ard Lea. Verder hou ik veel van een praatje, wil je weten wie Annette echt is maak dan een keer een afspraakje om bij te buurten. Ik maak er graag tijd voor, op maandag rij paard bij Sprong voor uit. En ik doe yoga bij Anja.

Veel lieve groetjes,

Annette

Recept Kerstkransjes

Nodig

- 225 gram ongezouten roomboter
- 150 gram witte basterdsuiker
- 8 gram vanillesuiker
- 1 eierdooier
- 300 gram bloem
- naar smaak snufje zout
- 1 geklutst ei (om in te smeren)
- Naar smaak geschaafde amandelen en suikerparels ter decoratie

Stappen

1. Voeg boter, basterdsuiker en vanillesuiker samen en klop dit tot een romig mengsel. Voeg de eidooier toe en mix tot deze volledig is opgenomen. Voeg bloem en zout toe en kneed tot een stevig koekdeeg. Wikkel in folie en leg het deeg minstens een uur in de koelkast.
2. Als het deeg gekoeld is, rol je het uit op een met bloem bestoven werkblad tot ongeveer 5 mm dikte. Neem een (gekartelde) uitsteker van ongeveer 7 cm doorsnede en steek de koekjes uit.
3. Leg de kerstkransjes op een met bakpapier beklede bakplaat. Steek dan met een kleine, gladde uitsteker een kleine cirkel uit het midden. Door dit pas te doen wanneer ze op de bakplaat liggen, zorg je ervoor dat ze hun vorm zo goed mogelijk behouden.
4. Kluts het ei en smeer de koekjes hiermee in. Strooi de geschaafde amandelen en/of suikerparels over de koekjes heen.



En je kunt natuurlijk ook andere vormen maken, die zijn net zo lekker!

In Memoriam

Elke dag komen er in onze herinnering wel mensen voorbij die er niet meer zijn.
En op 1 november staan we daar extra bij stil tijdens de Gedenkstonde.

Ook dit jaar was er weer een prachtige euritmie- en muziekkuitvoering. We konden naar de Stille-plek gaan om daar stil te staan bij Bronlaakers die ons ontvallen zijn.

Dit jaar had de groep van de cursus Omgaan met afscheid, daar nog een extra herinneringen aan toegevoegd. Op een lange slinger met herfstbladeren schreven de deelnemers namen van mensen en dieren aan wie zij nog vaak dachten. Soms met een lach om een fijne herinnering en soms met een traan van verdriet.



Gedicht uit een Boord-Journaal

Kun je met zachte ogen kijken
naar de wereld om je heen,
naar sommige mensen samen
en anderen alleen.

Kun je met zachte oren horen
wat een ander met je deelt,
niet vragen om te antwoorden,
maar luisteren wat scheelt.

Kun je zachte ogen kijken
zonder oordeel, in openheid,
want dat is wat zo nodig is
in de tegenwoordige tijd.

Kleurplaten

Teken je eigen kleurplaat en stuur deze (een ongekleurde kopie) in naar bronlaak.redactie@deseizoenen.org
Misschien staat dan volgende keer wel jouw kleurplaat in de Bronlaaker!



Colofon

Aan deze editie hebben meegewerkt

Gina Parr
Regenboog
familie Frantzen
Arjan de Haan
Wendy Nooijen
Stichting Vrienden van Bronlaak
Marcita Betorina
Annette van Veen
Lindi Maas

De redactie

Andreas Clarisse
Tanca Boot
Willem van Brakel
Maaïke van het Hoff
Marco Dekkers
Yolande Eeren-Zanders
Stijn Frantzen
Twan van Looveren
Astrid Ockers
Lisbeth Schuller
Kim van Wees

Drukwerk

Papyrus

Vormgeving

Edwin Smet